



De ketel die kon doodgaan

Een verhaal, geschreven en getekend door de kinderen en leerkrachten van onze partnerschool in Tekirdağ (Turkije)





Op een dag heeft Hodja's vrouw een ketel nodig

“Hodja, kan je voor mij een ketel zoeken?”, vraagt zijn vrouw.
“Ik heb hem nodig”.

Hodja verlaat het huis en klopt op de deur van de buurman .



“Hoe kan ik je helpen, Hodja?”, vraagt de buurman.
“Mijn beste vriend, mijn vrouw heeft een ketel nodig.
Kan ik er een lenen van je?”

“Tuurlijk, Hodja. Wacht hier.”

De buurman gaat naar binnen en komt terug met de koperen ketel.

“Hier heb je hem, Hodja.”

“Bedankt!”, antwoordt Hodja.



Hodja gaat terug naar huis met de ketel en geeft hem aan zijn vrouw.

Zij gebruikt de ketel en geeft hem terug aan Hodja.

Hodja gaat terug naar zijn buurman met de koperen ketel waarin een kleine pot zit. De buurman opent de deur en ...





“Wat is dit, Hodja?”,
vraagt de buurman.

“ Ohh .. jouw ketel heeft
een baby gekregen terwijl
we er voor zorgden.
Het zou wreed zijn als we
de mama weghalen van
de kleine baby . “

De buurman vindt dat
van Hodja wel heel raar.
Maar ... hij krijgt een
potje extra! Hij maakt er
geen ruzie over en neemt
de ketel aan.



De dagen gaan voorbij.
Hodja gaat terug naar zijn buurman,
klopt weer op de deur en vraagt:
“ Mijn beste vriend, mijn vrouw
heeft jouw ketel
weer nodig.”
“ Waarom niet",
denkt de
buurman .
Hij geeft een
andere pot
aan Hodja.



“Hier is de ketel, Hodja.”

“Dank je mijn vriend”, antwoordt Hodja.

Hodja gaat naar huis
met de ketel.

De dagen gaan voorbij.
Hodja en de ketel
blijven rustig thuis.





...Veel later ...

De buurman gaat naar Hodja's huis. Hij wil zijn ketel terug.

Hodja zegt: "Dag mijn beste buur! Welkom."

"Bedankt Hodja, maar waar is mijn ketel?"

"Oh ... mijn beste buur ... wat erg voor je ..."

"Wat? Waarom?" , vraagt de buurman.

"Je begrijpt het niet . Jouw ketel is dood. Ik heb hem begraven. "



“ Hodja! Ben je gek? Denk je echt dat een ketel kan leven en sterven?”

“Kan dat niet? “, zegt Hodja. “Korte tijd geleden werd er zelfs een ketel geboren. Als je dat gemakkelijk kunt geloven, dan geloof je ook wel dat een ketel kan leven en sterven.

Hodja liet de buurman in volle verwarring achter.

De buurman zag zijn koperen ketel nooit weer.